



## 11. De jeugd van Pinoké.

Het jeugdhockey heeft in Nederland de laatste twee decennia pas echt een grote vlucht genomen. Er zijn steeds mensen bezig geweest om de jeugd aan het hockeyen te krijgen. Frans van der Lee was voor de oorlog één van de eerste jeugdleden van Pinokkio. Maar de jeugdafdeling was nog klein. Helaas moeten we in dit hoofdstuk noodgedwongen schipperen omdat er slechts sporadisch informatie terug te vinden was. We hadden graag een complete lijst gemaakt van alle Pinoké leden die in Noord Hollandse districtselftallen speelden. We noemen de namen die we kennen, maar er ontbreken zeker namen. Uit de 60-er jaren weten we de namen van: Jan Reinier en Huib van der Heyde, Edward Gerritse, Han de Goerderen, Ton Kooijman, Han Kolleman, Nico en Nita van Rossum en Paul Lunter. In de 70-er jaren: Annemarie Icke, Marlieke Oltmans, Linda Pool, Erikjan Hinnen, Rob Bovenlander, Paul Groeneveld, Fransje Bijnen en Frans Rein Jurrema. Begin jaren 80 speelden Liesbeth van Gent(B) en Judith Kuenen(A) in het Nederlands jeugd.

### 11.1. Pinokkio.

In de oorlog speelde Pinokkio om het jeugdkampioenschap van Amsterdam. We vonden in de Steekneus van 8 mei 1941 wel de aankondiging maar de uitslag hebben we niet terug kunnen vinden.

Zaterdagmiddag 10 Mei a.s. 3 uur  
Beslissingswedstrijd om het  
**AMSTERDAMSCH JEUGDKAMPIOENSCHAP**  
Amsterdam a - Pinokkio a  
op het terrein van Amsterdam.

van Raalte, van Meurs, Kramer, van Bilderbeek, Erdmann, de Marez Oyens  
Steendijk, Meyer, van Nierop, Rademaker, Mulder.

Invallers: van Engers, Belmer.

De opstelling wordt op het veld bekend gemaakt.

Jeugdcompetitie Amsterdam.

<u>Afdeling A</u>					<u>Afdeling B</u>								
Pinokkio a	8	7	-	1	52-8	14	Amsterdam c	6	3	3	-	16-12	9
Amsterdam a	8	7	-	1	58-9	14	Pinokkio b	6	3	1	2	11-8	7
F.A.H.C. a	8	3	1	4	22-24	7	H.I.C. b	6	1	2	3	11-11	4
H.I.C. a	8	1	2	5	5-52	4	F.A.H.C.b	6	2	-	4	8-15	4
Amsterdam b	8	-	1	7	2-46	1							

## 11.2. De jeugdafdeling van Pinoké.

Naam	Adres	Nummer
de Heer	Maatschappij 100	07940
de Heer	De Heerstraat 70 2a	40040
de Heer	De Heerstraat 3	40010
de Heer	De Heerstraat 41	07920
de Heer	De Heerstraat 20 2	
de Heer	De Heerstraat 114	01040
de Heer	De Heerstraat 100, Anstads	0410
de Heer	De Heerstraat 11	01010
de Heer	De Heerstraat 0	01000
de Heer	De Heerstraat 01 1	01001
de Heer	De Heerstraat 104 111	01011
de Heer	De Heerstraat 104 111	01011
de Heer	De Heerstraat 114	01014
de Heer	De Heerstraat 11, Anstads	01011
de Heer	De Heerstraat 11	01011
de Heer	De Heerstraat 11	01011

In de ledenlijst van 1948 treffen we bovenstaande opsomming van meisjesleden aan.

**Jens de Hart** was één van de eerste leiders die de jeugd structureel ging begeleiden. Ze deed dat o.a. samen met **Pieter van Oordt** tot het begin van de zeventiger jaren. De schrijver van dit boek heeft aan beiden nog hele goede herinneringen.



In de loop van de zestiger jaren begon **Tet Oltmans** zich met de jeugd te bemoeien. Zij had natuurlijk drie kinderen die in de jeugd



speelden (Roelant, Marlieke en Sylvia). Echtgenoot Wout was ook elk weekend op de club om te fluiten en om op andere manieren zijn handen uit de mouwen te steken. Zo werden teams veelvuldig met een Volkswagen busje naar toernooien gebracht. Door haar veel te vroege overlijden op 7 december 1976 is Tet nooit als lid van verdienste of erelid geworden. We hadden er echter op gerekend nog lang van haar gezelschap te mogen genieten en dan was die onderscheiding er ook vast gekomen. Echtgenoot Wout is wel erelid geworden. Tet was in haar element achter een toernooitafel. Met een glimlach had ze alle touwtjes stevig in handen. De foto hieronder spreekt boekdelen. Rechts zit ze met een sigaretje tussen de vingers.



Begin jaren 80 speelden **de heer en mevrouw Kuenen** een belangrijke rol in de organisatie van de jeugdafdeling. Dochter Judith speelde lang in dames 1 en Bart en Frederique waren ook lid van Pinoké. Vader Kuenen overleed plotseling veel te vroeg. Halverwege de jaren 80 kwam **Dorien Jacobs** in beeld. Zij gaf de jeugdafdeling van Pinoké een definitieve impuls op het gebied van organisatie en structurering.

Ze pikte alles op wat tot dan was blijvenliggen. Eigenlijk alles dus. Ze had in haar gezin ook natuurlijk haar kinderen Wouter, Floris en Akkie die speelden. Echtgenoot Ruud speelt zondag nog regelmatig zijn potje in veteranen L.



Vanaf eind jaren zeventig loopt **Max Koops** op Pinoké rond. Hij coachte en trainde dames 1. Hij trainde de subtop teams en is nog steeds bereid om even in te springen bij het fluiten. De afgelopen tien jaar heeft Max zijn werkterrein steeds meer verlegd naar het jeugdhockey. Hij heeft daar een heldere visie op waar de KNHB ook graag gebruik van maakt. Hij werd ook onderscheiden als lid van verdienste van de KNHB.

Ook in de jeugdkampen speelt Max een rol. Op onderstaande foto uit 1998 zit hij als een pasja op zijn troon tussen de jeugdleden.



Bij de junior play back show in 2004 klom Max ook op het podium. U ziet hem rechts in een pose die een rock and roll verleden verraad. Links van hem staat Femke Lobach als Tina Turner en daarnaast Liesbeth Verbraak-Zegers die de rol van Ike Turner speelde.



Turner en daarnaast Liesbeth Verbraak-Zegers die de rol van Ike Turner speelde.



De zesjarige Malou Mol (op de foto links) en Puck van Heugten (5 jaar) wonnen in 2004 de play back show met "Hij is een kei".

**Marlieke Oltmans** is al sinds 1962 lid van Pinoké. Lang keepster in dames 1 en altijd opvallend eigenzinnig in haar opvattingen over de manier waarop dat vak beoefend moest en moet worden. Ze speelde ook daardoor slechts één interland. Als ze onderdaniger was geweest hadden het er misschien veel meer kunnen zijn. Op het gebied van de begeleiding van jeugdhockey trad ze in de voetsporen van moeder Tet. Hoewel Marlieke zelf ook graag training geeft en zich vooral bezig houdt met technische zaken. Deze foto werd gemaakt tijdens het Steekneuzentoernooi van 1971. Moeder Tet staat op de achtergrond in de wedstrijdleidingskeet.



## 11.3. De jeugd afdeling chronologisch.

We hebben een historisch overzicht gemaakt van de keren dat we de jeugd van Pinoké in de HockeySport zijn tegengekomen. De eerste keer was op 15 december 1967 als onderdeel van een jeugdverslag.

In Amstelveen kwamen Pinoké en Rood Wit remise overeen. Rust 0—0. RW was het eerst aan bod door de midvoor uit een voorzet van Jos Calff. Jemmeke Kruisbrink maakte gelijk en Pinoké kwam vóór door een treffer van Maggie Gerritse. Het was weer de midvoor van de Roodwitten die RW naast de steekneuzen bracht.

Op 16 februari 1968 wordt gemeld dat Annemarie Icke is uitgenodigd voor de training van het Nederlands jeugdelftal. Met de berichtgeving over dit soort feiten was het in die jaren niet zo goed gesteld. Lang niet alles kwam in de HockeySport. Zo weten wij dat in die periode ook Paul Lunter het Nederlands jeugd haalde.

○ De volgende speelsters zijn voor deze centrale meisjes-training uitgenodigd: Agnes Penneck (Groen Geel), Brigit Weytens (Oranje Zwart), Marjolein Schutte (Laren), Monique van 't Hek (Be Fair), Marian Goslings (Leiden), Miëp Voets en Nel van Kollenburg ('s-Hertogenbosch), Dorette Woltring (Uden), Cockie Wittgens (Busco), Sietske van der Schaaf (Fit), Cora en Liebeth de Groot (TOGO), Hanke de Bruin en Shelly Overbeek (Groningen), Els van der Kley (Tempo '34), Kiki de Wolff (Myra), Coby Walters en José van Hoorn (Keep Fit), Annemarie Icke (Pinoké), Mieke van der Vorm (Zandvoort), Lies Phaff (Push) en Hanneke Woudenberg (Wete Di).

Op 18 maart 1968 stond in de HockeySport de melding dat een ruim contingent Pinokéspeelsters voor de Amsterdamse selectie was geselecteerd.

○ Voor de op 16 maart te spelen wedstrijdselectie jeugdspelen tussen Gooi/Utrecht en Amsterdam/omgeving zijn de elftallen van Amsterdam/omgeving als volgt samengesteld (van links naar rechts):  
Elftal A: Doel: Maarten Fritz (A'dam); Achter: H. Imhuisen (Hurley) en Bob Roos (Randwijck); Midden: J. Lankhof (A'dam), P. Boerma (HIC) en Fr. Warmelink; Voor: W. v. d. Berg (A'dam), O. Bos (Hurley), E. v. d. Bos (Pinoké), H. v. Eyden (HIC) en D. Martens (HIC).  
Elftal B: Doel: R. Vos (Hurley); Achter: E. v. d. Geer (Pinoké) en E. des Tombe (A'dam); Midden: R. Pool (Pinoké), J. B. Barger (Hurley) en K. Dalmeyer (Pinoké); Voor: M. Valkenberg (Hurley), E. J. Onstein (Randwijck), Bart Eygenhuysen (Alkmaar), J. Haremaker (Hurley) en Martinus Warmelink (A'dam).

Annemarie Icke had een basisplaats in het Nederlands jeugd (HockeySport 12 april 1968).

○ Het Nederlands Meisjeselftal A, dat tegen België zal spelen op 21 april te Brussel is als volgt samengesteld:  
Agnes Penneck (Groen Geel); Marian Goslings (Leiden); Sietske van der Schaaf (Fit); Brigit Weytens (Oranje Zwart); Miëp Voets ('s-Hertogenbosch); Shelly Overbeek (Groningen); Marjolein Schutte (Laren); Dorette Woltring (Uden); Nel van Kollenburg ('s-Hertogenbosch); Annemarie Icke (Pinoké); Cockie Wittgens (Busco).  
Reserves: Hanke de Bruin (Groninger), Coby Walters (Keep Fit) en Monique van 't Hek (Be Fair).

En ook het jaar daarop zat ze in de basis. Hoewel dat woord toen waarschijnlijk nog niet gebruikt werd (HockeySport van 4 april 1969).

### Varia

● Voor het Nederlands meisjes A-elftal zijn gekozen: Annegeert Jordaan (PW), Els Janus (Be Fair), Petra Kerdenk (TOGO), Monique Sevens (HBS), Marja Oerlamans en Brigitte Weytens (Oranje Zwart), Aniza Kalff (Randwijck), Annetmarie Icke (Pinoké), Cathrien Hillebrands (SCHC), Monique van 't Hek (Gooische), Margo Plate (Zwolle).



Het Nederlandse meisjes A-team, dat te Eindhoven met 4—0 van België won

Annemarie staat tweede van links.

Een ander jeugdlid dat later prominent coach zou worden, kwamen we ook tegen in de jeugdverslagen (HockeySport van 24-10-1969).

## Jeugdpagina

### Jongens

Pinoké—Alliance 2—1; rust 1—0. Doelpunten thuisclub door: K. Dalmeyer (1x), R. Oltmans (1x) strafcorner. Voor Alliance scoorde R. Roberts (strafcorner). Goede wedstrijd waarin beide teams uit goed opgebouwde aanvallen konden scoren. Eerst Dalmeyer uit een lange corner en toen Oltmans en Roberts uit strafcorners. Al met al een sportieve wedstrijd, goed gefloten.

En zijn zus Marlieke kwam in het Noord Hollands (HockeySport van 28 juni 1970).

## Jeugddistrictsdag

### Noord-Holland

#### Meisjes:

M. Oltmans (Pinoké), L. Ferri (Amsterdam), S. Verstegh (BDHC), I. Samsen (Alliance), Th. Siemens (BDHC), E. Lochtenberg (Myra), E. Romeyn (BDHC), A. Kalff (Amsterdam), M. Thunissen (Alliance), I. Hokke (BDHC), A. Buys (Kraaien), res. J. Aler (Hurley).

En op 20 september 1974 maakt HockeySport melding van o.a. ons latere strafcorner kanon Erikjan Hinnen.



Ditmaal een verheugend aantal inzendingen. Zonder de beloofde kaarten (die nog in druk zijn) een tijdrovende zaak voor de redactie omdat veelal niet voldaan werd aan ons verzoek een **briefkaart niet aan de adreszijde te beschrijven, vermelden jongens of meisjes en duidelijk handschrift!** Enkele inzendingen waren voortreffelijk. Een pluim bijvoorbeeld voor De Lange (HVA). Terwisscha (HGC), Slijper (Gron.), Van der Nieuwenhuyzen (Forward), Van Wylick (Geldrop), Annelies Heyboer (Huizen), Marion van Stiphout (Basko). Zij allen voldeden aan ons verzoek. Getypte verslagjes hebben wel de voorkeur! Door onduidelijkheid moesten we enkele bijdragen terzijde schuiven. (M)

### JONGENS

#### Pinoké—Randwijck 3—3

1—0 Strafcornet in 2e instantie door Gijs van Seventer.  
 1—1 Randwijck door veldactie.  
 2—1 Solo Paul Groeneveld.  
 2—2 Strafcornet R. Sirks.  
 2—3 Strafcornet E. J. Borgmeijer.  
 3—3 Strafcornet door Erik Jan Hinnen. Brillant uit de lucht gegrepen door Gijs van Seventer na hobbelig aangeven door Frans Rein Jurrema 10 seconden voor tijd. Sportief spel aan beide kanten en af en toe gebrek aan conditie.

Linda Pool haalde ook het Nederlands Jeugd. Omdat ze op een teamfoto ontbrak werd ze apart afgebeeld in de HockeySport van 5 maart 1976.



In de winter 1976/77 brengt Pinoké een heel goed jongens A elftal op de been voor de zaal hockey competitie. De ploeg wordt in Arnhem tweede van Nederland.



Staan v.l.n.r.: Max de Bruin, René Bergh, Jan Groothuis, Roelant Oltmans, Hessel van Hoorn, Martin Bennis en Edward Claessen.  
 Zittend v.l.n.r.: Edwin Smelt, Taco Jurrema, Jan Hein Allema, Georges Bedier en Edwin Dommershuyzen.



Voor alle jeugdtoernooien werden speciale vaantjes gemaakt voor alle deelnemers. Ze liggen bij velen nog in de kast.

Twee unieke kleurenfoto's (op de volgende pagina) van de wedstrijd van jongens A1 op gewoon gras tegen Amsterdam in 1982. Op deze plek ligt tegenwoordig ons eerste waterveld (veld 17). De cricketscreen staat nog op de achtergrond. De keeper draagt Erhard's.



Het JIP toernooi werd voor de oorlog al georganiseerd en er is geprobeerd om dat ook in dit lustrumjaar te herhalen tijdens Teams van Toen. Bij de jeugd werd het JIP toernooi ook gebruikt om nog niet hockeyende vriendinnetjes en vriendjes met Pinoké kennis te laten maken.



JIP-tournooi  
24 november a.s.  
13.30 - ca. 15.30  
Meem een vriendje of vriendin mee!

*In 1990 werd in de Steekneus voor het eerst een foto van een jeugd-international van Pinoké afgebeeld. Femke van Herrewegen.*

In april 1991 wordt meisjes D1 kampioen van Noord-Holland. Een groot aantal van deze meiden zou in 1995 met meisjes B1 kampioen van Nederland worden.

Daarover leest u meer in Hoofdstuk 9 "Momenten om nooit te vergeten".

# STEEKNEUS

Officieel Orgaan van de Amsterdamse Mixed Hockey Club Pinoké

Nummer 22

18 April 1991

## Secretariaat

Kempe Kruisbrink  
Waalstraat 54<sup>1</sup>  
1078 BX Amsterdam  
Telefoon: 020 - 6 73 80 04

## Penningmeester

Ewoud Goudswaard  
van Eeghenstraat 45 hs  
1071 EV Amsterdam  
Telefoon: 020 - 6 79 70 22

## Overschrijvingen

T.n.v. A.M.H.C. Pinoké  
Bank: 54.82.65.038  
Giro: 30.06.586

## Jeugd

Dorien Jacobs  
Joh. Vermeerstraat 38hs  
1071 DS Amsterdam  
Telefoon: 020 - 6 73 42 37  
en Familie de Breet  
Telefoon: 020 - 6 45 38 05

## Wedstrijdsecretariaat

Han de Vries Broekman  
Prinsengracht 88  
1015 DZ Amsterdam  
Telefoon: 020 - 6 27 92 44

## Scheidsrechtercommissie

Marieke Klomp  
Eeuwigelaan 43  
1861 CL Bergen N.H.  
Telefoon: 02208 - 98 206

## Clubhuis (Hal)

Telefoon: 020 - 6 45 60 68

## Terreininformatie

Telefoon: 020 - 6 41 99 33

## Redactie Steekneus

Maandagavond 20:00 tot 21:30  
Telefoon: 020 - 6 41 99 33

## De jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst en dat geldt zeker voor de jeugd van Pinoké. Wat denkt u van kampioen van Noord-Holland. En niet zomaar kampioen, ongeslagen kampioen! Meisjes D-1 wij zijn enorm trots op jullie. Namens het bestuur van harte gefeliciteerd. Voor de Pinokéleden die niet precies weten wie er in dit sterrenelftal speelt volgen hier de namen:

Kim Bergman, Myrthe Blekman, Linda Brouwer, Anita Coronel, Anne Claire Dijkstra, Martine van Herrewegen, Marijs Kolenberg, Aviva Meerscham, Melanie Meerscham, Nathalie Peleg, Andrea Stuyt, Frida de Weert en Suzanne Weijel.

Natuurlijk ook veel lof voor de trainer/coach Peter Bennis.

Mijn oproep in de steekneus van vorige week om Dames 1 aan te moedigen heeft geen succes gehad. Slechts een handje vol trouwe supporters was aanwezig. Het resultaat was overeenkomstig de belangstelling. Slecht dus! Ondanks de volgende generatie die staat te trappelen om het van Dames 1 over te nemen (Martine staat met haar team al klaar) zou het goed zijn wanneer a.s. zondag Pinoké Dames 1 echt komt aanmoedigen. Deze oproep geldt ook voor Heren 1. Niet dat het zondag 21 april alleen maar erg gezellig wordt op Pinoké maar omdat het van wezenlijk belang is dat onze eerste teams de steun van de rest van de vereniging krijgen.

*Frans van Panthaleon van Eck*

## Aanvoeders opgelet!

Wedstrijd formulieren moeten volledig worden ingevuld. Wanneer er slechts een klein onderdeel niet is ingevuld wordt ons een boete in rekening gebracht.

En nu komt het: Formulieren die na 17.30 uur op de gespeelde zondag in de bus worden gestopt worden niet tijdig meer verstuurd. Gevolg: boete! Dus wanneer u het formulier niet voor 17.30 in de bus kunt deponeren, dan dient u er zelfs zorg voor te dragen dat dit formulier op zondag voor de laatste buslichting gepost is.

Adres van de K.N.H.B. : Postbus 1250  
(zie ook blz 9, van de ledenlijst) 3980 DE Bunnik

De familie Oltmans loopt als een rode draad door de geschiedenis van Pinoké hoewel veel mensen, net als de schrijver van dit boek, nog wel eens vergeten dat de kinderen van Marlieke gewoon Meijer heten, naar de achternaam van hun vader Ronald. Nooit heeft van een jeugdwedstrijd van een Pinoké elftal zo'n grondige analyse in de HockeySport gestaan als op 7 december 2001 in Young Stars.

## Duel van de Week



# Weer wint Sake niet van Dider

*De strijd tussen het unieke jongens B1 van Pinoké en Bloemendaal heeft iets extra's: de strijd tussen de neven Sake en Dider. Ze graag had Sake zijn neef, die altijd wint, een keer verslagen. Maar de wedstrijd bleef onbeslist.*

"Nee hé, weer niet!" Sake Hermans van Bloemendaal gooit vlak na het eindsignaal van de wedstrijd tegen Pinoké zijn stick op het veld. Hij was er zo dichtbij: wint op de ploeg van zijn neef Dider Meyer. Al sinds ze bij de F-jes spelen, komen de twee neven elk jaar tegen elkaar uit. En nog nooit is het Sake gelukt om die wedstrijd te winnen. "Dit is dus zo ontzettend balen." De strijd tussen de beide neven, die zich overigens echt alleen op het veld afspeelt want verder zijn de twee de beste vrienden, staat wel garant voor een heel spannende wedstrijd op 't Kopje in Bloemendaal. Zeker als Pinoké - zevende op de ranglijst - als een duivel uit de startblokken schiet en in de eerste minuut al scoort. Thomas Vater tik de bal keurig achter Bloemendaal-doelman Jasper Vermeulen. Rare ontwikkeling: zomaar 1-0 voor staan tegen de koploper. Maar nu moet gezegd dat Pinoké B1 wel een uniek team is. Eigenlijk is B1 namelijk B2. Maar in de voorcompetitie versloegen de jongens van coach Bartel Berkhout onverwacht de B1 van Pinoké in een rechtstreekse duel om een plaats in de IDC 2. En omdat de computer van de KNHS maar niet begreep dat de B1 van Pinoké lager speelde dan de B2, werden de teamsaanduidingen gemakshalve maar omgedraaid. Niet tot tevredenheid van de spelers overigens. "Fruud to be two" is hun slogan. Na de pijnlijke start van Pinoké is de wedstrijd meteen geopend. Er wordt prima hockey gespeeld door beide ploegen. Bloemendaal heeft het hoofd er snel weer bij na de overrompe-



**Bloemendaal-Pinoké is altijd een wedstrijd met een hoop emotie. Zelfs als je niet Sake of Dider heet. Bloemendaal ging al vaak kopje onder tegen de Amsterdammers en nu dus weer.**

lende eerste minuut van de tegenstander. Na een kwartier is de stand afweer gelijk. Het is nota bene Sake die helemaal alleen voor het doel van Sander Kraan staat. Die kans laat hij zich niet ontnemen: 1-1. Zijn lach is niet iets breder dan anders en de armen gaan de lucht in. "Scoren tegen Dider is natuurlijk het mooiste wat er is", vindt hij. De wedstrijd blijft spannend. Er wordt hard gewerkt door beide ploegen.

Langzamerhand wordt de sfeer wel wat grimmiger en er wordt wat minder nauw gekeken op overtredingen. Zeker in de

tweede helft, als de vermoeidheid begint toe te staan. Zo krijgt Bloemendaal in de 22ste minuut een strafbal toegewezen. Thijs van Rheden puzt moeiteloos binnen en zorgt zo voor de voorsprong van Bloemendaal. Sake begint alvast een beetje leest te vieren. Zou het dan toch eindelijk zover zijn, na al die jaren eindelijk een keer wint tegen Dider? Hij hoopt er vurig op, want op zondag zien de neven elkaar ook altijd. Ze doen samen aan toneel en musical en Dider liet natuurlijk altijd even weten wie er ook afweer had gewonnen de dag ervoor. Maar die omstrepen strafcorner in de 35ste minuut, koel-

bloedig ingestlagen door Louis Swart, haalt Sake uit de droom: 2-2. "Ach, de uitslag is wel terecht", zucht hij. "Zij hebben ook een strafbal niet gekregen die ze wel hadden moeten krijgen. Maar ik baal wel heel erg. Sta je eindelijk een keer voor..." Dider lacht. Hij is tevreden met de wedstrijd. "Ik vind dat we goed hebben gespeeld. Die 2-2 is een ferocite uitslag", vindt ook hij. De jongens zouden eigenlijk liever niet elkaar in één team zitten. "Dat is toch het leukste", vindt Dider. "Met mijn broer erbij, die speelt in de A1, spelen we bij familieoermoeien met zijn drieën. Altijd lachen." Langzamerhand kan Sake er wel mee leven dat winnen hem weer niet is gelukt. "Je kunt het ook zo bekijken: ik heb niet gewonnen, maar ook niet verloren. Klinkt toch beter."



lende eerste minuut van de tegenstander. Na een kwartier is de stand afweer gelijk. Het is nota bene Sake die helemaal alleen voor het doel van Sander Kraan staat. Die kans laat hij zich niet ontnemen: 1-1. Zijn lach is niet iets breder dan anders en de armen gaan de lucht in. "Scoren tegen Dider is natuurlijk het mooiste wat er is", vindt hij. De wedstrijd blijft spannend. Er wordt hard gewerkt door beide ploegen. Langzamerhand wordt de sfeer wel wat grimmiger en er wordt wat minder nauw gekeken op overtredingen. Zeker in de tweede helft, als de vermoeidheid begint toe te staan. Zo krijgt Bloemendaal in de 22ste minuut een strafbal toegewezen. Thijs van Rheden puzt moeiteloos binnen en zorgt zo voor de voorsprong van Bloemendaal. Sake begint alvast een beetje leest te vieren. Zou het dan toch eindelijk zover zijn, na al die jaren eindelijk een keer wint tegen Dider? Hij hoopt er vurig op, want op zondag zien de neven elkaar ook altijd. Ze doen samen aan toneel en musical en Dider liet natuurlijk altijd even weten wie er ook afweer had gewonnen de dag ervoor. Maar die omstrepen strafcorner in de 35ste minuut, koel-

### Stand

Shell JB IDC West 2  
Stand per 1 december

1. Bloemendaal	5-11	(10-6)
2. Caribische	5-10	(12-8)
3. SCHC	5-9	(11-9)
4. Alkmaar	5-8	(10-6)
5. Rotterdam	5-7	(20-11)
6. Pinoké	5-5	(7-9)
7. Schaerwijde	5-4	(6-14)
8. HCM	5-1	(4-16)

**PLUS:** 't Kopje biedt prachtig uitzicht op verre bomenrijen in herfstkleuren.  
**MIN:** Mooi dat dit zo nu en dan even de aandacht afleidt van het dramatisch slechte veld.





Dat D- en C-kampen een groot succes zijn hoeven we niemand uit te leggen. Maar wat wil je ook met oud jeugdleden in de staf die zelfs bereid zijn om zich tot hippie om te turnen.



### Een quartet in Oranje.

In het seizoen 2002-2003 had Pinoké twee spelers in zowel het Nederlands A- als het Nederlands B-team. Onderstaand een foto van onze coryfeeën. V.l.n.r.: Daan Smelt, Olmer Meijer (beiden Nederlands A) Nils Pennekamp en Willem Smelt (Nederlands B).



## 11.4. 2001 Meisjes B1 speelt in de finale van het landskampioenschap.

Zaterdag 9 juni 2001. Om half negen aantreden, heeft coach Wilbert gezegd. Een voorbespreking van een uur in de bestuurskamer. Gelach en lawaai, dus de meiden zijn ontspannen en uitgelaten. En dat op zo'n vroege



zaterdagochtend. Of worden de zenuwen overschreeuwd? De indruk is van niet. Op naar het Wagener. Inlopen op het waterveld, dat duchtig wordt gesproeid. Spandoeken met 'Hup Pinoké'. Iedereen heeft er zin in. Twee extra invalsters opgeroepen, Susanne en Kitty. Zonnig weer en een getemperd temperatuur-tje. Ideaal hockeyweer. Twee opgelijnde teams. De omroeper noemt alle namen op: Kyra May van Hoof (K), Carola Stenvers (C), Eveline van Daal, Daphne van Dijk, Sylvia van Elmpt, Nienke Erkelens, Ava Glazenburg, Michelle Hemminga, Karlijn Jansen, Tamar Meijer, Filippa van Raalte, Mara Sandberg, Myrthe van

Zwieten, Gitta van Willigenburg, Susanne Bauduin (C1) en Kitty van Male (C1). Ook de namen van de tegenpartij.



Links Wouter Jacobs en rechts coach Wilbert Hartman.

De tribunes lopen aardig vol. De SCHC-aanhang roert zich luidruchtig. Veel Pinoké-ers op de hoofdtribune en op de andere lange tribune. Maken minder lawaai. Afslag 10.00 uur. Na vijf minuten al 1-0 voor SCHC met een lage bal links van Kyra. Strijd gaat op en neer. Pinoké prikkelt SCHC blijkbaar. De Stichtse speelsters spelen heel gegroepeerd en geven weinig ruimte weg, waar de Pinoké-sters het beste mee uit de voeten kunnen. Strafcornervarianten worden niet zorgvuldig uitgevoerd. Heeft Pinoké MB1 een weinig gelukkige dag? Heeft Stichtse een superdag? Het lijkt erop. SCHC-jeugd-A international Ellen Hoog is weer bijna niet af te stoppen. Gaat regelmatig door de as richting Pinoké-cirkel. Ook SCHC kan strafcorners niet verzilveren. Rust 1-0 voor de Stichtse.



Wat nu? Komt het goed met onze meiden? Tweede helft. De SCHC-coach heeft duidelijke instructies meegegeven. De Bilthovenarinnen maken het veld nog kleiner. Pinoké komt er nog moeilijker uit. Toch nog uitbraken die helaas op niets uitlopen. Scheidsrechter geeft strafbal aan SCHC, 2-0. Blijft zo tot het einde. Stichtse landskampioen, helaas voor Pinoké. Toch een fraai einde van een verbluffend goed seizoen met veel gegier, onderlinge lol en 'schoon' hockey. Kan misschien iets brutaler. Kleine irritaties worden snel de kop ingedrukt. Als het loopt zijn de meiden van Wilbert niet af te stoppen met technisch en frivool aanvalshockey. Deze zaterdag komt dat er niet uit. Jammer, maar toch een luid BRAVISSIMO.



En 's avonds een erg geanimeerd Indisch eten-tje met (bijna) alle ouders bij Mara, Jet en Pieter Sandberg. Opa Sandberg wordt in de schijnwerper gezet als heel trouwe supporter. Coach Wilbert en fiancée Anne-Rose, Wouter en teambegeleiding (moeders Paulette van Daal, Agnes Jansen en Elma van Thijn) ook in het zonnetje. Ava neemt bedroefd afscheid. Gaat naar – of all places – Eelde. Wensen haar veel succes toe. Alle speelsters tonen trots hun medaille voor het behalen van de kampioensfinale. Pinoké MB1 2000-2001, vice kampioen! Proficiat!

*Tekst en foto's Ron van Hoof*

## 11.5. 2003-2004 Het seizoen van een vice-landkampioen.

*Door Dominique Rietdijk en Jigal Agsteribbe.*

Alles begon in mei 2003 (meer dan een jaar geleden) met de selectie training voor het team MC1 2003/2004. Na zes selectie trainingen waren we er eindelijk uit en wisten we met welke 14 meiden we na de zomer zouden gaan spelen. Emma, Sarah, Lara, Inge, Isabelle, Nina, Judith, Lidwien, Ellen, Sanne, Jella, Belle, Anouk en Aurora waren de gelukkige en

Amsterdam. Door die idiote uitslagen die we alleen maar hadden gehad wisten we niet goed hoe goed (of slecht) we waren. De eerste wedstrijd was tegen Bloemendaal, we speelden heel goed, het was erg spannend maar we wonnen wel! Toen wisten wij het zeker; Amsterdam konden we ook pakken. Op hun terrein, met hun 5 speelsters in het districts-team en hun fysiotherapeut langs de kant, het maakte niets uit wij waren beter en



*Staand v.l.n.r.: Ellen Hell, Sarah Schneeman, Lara Prins, Jella Ovaa, Lidwien Zaal, trainer/coach Dominique Rietdijk, Aurora Haumahu en trainer/coach Jigal Agsteribbe. Zittend v.l.n.r. : Sanne Wouters, Judith Stuy, Nina Lodder, Belle van Bree, Isabelle Vergroesen, Anouk Verbraak en Inge Verbraak. Liggend: keeper Emma Bennis*

mochten zich na de zomer gaan voorbereiden met veel trainen en een teamweekend.

We waren ons aan het voorbereiden voor de voorcompetitie en dit moest goed gebeuren want in die voorcompetitie moesten we ons plaatsen voor de Topklasse, de hoogste poule in het district Noord-Holland.

Het was gelukt, we hadden ons geplaatst voor de topklasse, maar nu moesten we verder.

De eerste wedstrijd was tegen Hurley C1, het werd 6-1. Leuk en aardig maar de twee weken hierna moesten we tegen Bloemendaal en

wonnen! Langzaam aan kwam het besef een beetje dat de 14 hierboven genoemde meiden echt kunnen hockeyen. Zo gingen ook HBS en Overbos, Alliance en Qui Vive er aan. Het was winterstop, we stonden eerste en probeerde een reële doelstelling te bedenken; Laten we maar proberen om kampioen te worden. We zouden tegen alle tegenstanders nog een keer spelen dus als je alles wilt ben je kampioen. En zo ging het ook. We wonnen nog een keer van Bloemendaal en ook weer van buurman Amsterdam, we speelden niet meer gelijk

tegen Alliance en wonnen ook alle andere wedstrijden, "gewoon". Kampioen van Noord-Holland, dan mag je naar het Landskampioenschap in Rotterdam. Ook hier werden de eerste drie wedstrijden gewonnen: Laren, Deventer en Helmond. De finale tegen Rotterdam, een fantastische ervaring. Een echt stadion, een Line-up voor de wedstrijd, een fotograaf in de hoek van het veld en een heleboel publiek van Pinoké. We begonnen erg goed, heel rustig en bij de meeste was er niets van (negatieve) spanning te zien. Het was fantastisch om te zien, heel

goed combinatie spel afgewisseld met weergaloze acties. Daaruit kwam ook de 1-0. Rust, wat kan je nu nog meer zeggen dan ga zo door, het gaat fantastisch, doorgaan tot je dood neervalt en nog honderd van dit soort teksten. Maar helaas, de vermoeidheid sloeg bij ons eerder toe dan bij Rotterdam en ze maakten 1-1 en 10 minuten voor het einde ook nog 1-2. Na 2 keer 25 minuten was het een feit; Pinoké MC1 verliest haar eerste wedstrijd van het seizoen en wordt: **2e van Nederland!** Een topprestatie.

## 11.6. 2001 Jongens C1 derde van Nederland.



### 5 mei 2001, eerst kampioen van Noord-Holland

Staand v.l.n.r.: Tim Kimmel, Sven Oomens, Michael Tailleux, Dider Meijer, Daan Dittmar, Louis Swart, Benjamin Namane en Stephan van Duuren. Geknield v.l.n.r.: Thomas Vader, Joost van Mechelen, Coach Bartel Berkhout, Willem Smelt en Samuel Prins. Liggend: Keeper Sander Kraan.

### 5 mei 2001 op Hurley.

Rob Smelt schreef:

Bartel Berkhout en Catherine Debra begeleiden: Benjamin, kleine, felle en hoogbegaafde puntaanvaller, Daan, giftige, slimme, slimme en watervlugge "tip-in" vleugelspits, Dider, je overzicht, je pass, jouw schot, Joost, foutloos, geconcentreerd, door en door betrouwbaar, met een groot hart, Louis, op jouw vleugels, jouw actieradius, jouw alom aanwezigheid, Michael, magnifieke linkervleugelverdediger,

één der moeilijkste posities in het team, Samuel, lichtvoetige elegantie, granieten gratie, wat een progressie, Sander, enfant prodigieux, enfant terrible, gouden Sander, Stephan, ongemerkt gegroeid tot grote hoogten, een Jeroen Koops van de toekomst, Sven, de meest fluwelen techniek van Pinoké, nu ook knokkend voor elke meter, Tim, zo snel, zo subtiel, zo slim, Thomas, een en al belofte, wat een kwaliteit en Willem, mijn zoon op wie ik verschrikkelijk trots ben.



Hun gezamenlijke kampioenschap is het feest van hun onderlinge vriendschap en de liefde voor hun sport. Een ode aan hun hartstocht en gratie, hun snelheid en raffinement. De lofzang op hun vastberadenheid en de wil om te winnen. Het onbedaarlijke plezier van hun teambalans en hun vechten voor en geven om elkaar. Eerlijke emotie. Wat dit hechte team vooral zo bijzonder maakt is EEN GROOT HART. De meesterhand van Bartel en de moederhand van Catherine hebben van deze groep mensen gemaakt die GEVEN alvorens te krijgen. Zó veel sterk uiteenlopende karakters kneden tot een zó hecht collectief, dat is kunst, Bartel en Catherine.



### Zondag 10 juni 2001.

#### Door naar de halve finale.

Pinoké heeft die fantastische beloning ruimschoots verdiend met een gelijkspel tegen Laren JC1 (2-2) en een monsteroverwinning op Groningen JC1 (8-0).

Ronduit hartverwarmend was de zeer ruime opkomst van vele tientallen Pinoké-sympathisanten die als 'beloning' vooral de tweede wedstrijd een demonstratie te zien kregen van de schoonheid van het hockeyspel. De door Bartel Berkhout (geassisteerd door Jotte) en

Cathérine Debra klaargestoomde groep jongens - fysiotherapeut en hockeykenner bij uitstek Karel Muns werkte met succes nog tot het laatste moment aan het fit krijgen van enkele spelers - piekte op exact het goede moment. Wat vooral steeds zo'n indruk maakt bij het bekijken van dit team, is de enorme gedrevenheid van al deze jongens, gecombineerd met hun onvoorwaardelijke teaminzet.

### Zaterdag 16 juni

Na de teleurstelling van het verlies (1-4) in de halve finale 's ochtends tegen Den Bosch wist C1 zich met enige moeite te vermannen. Na een 1-0 voorsprong uit een strafcorner van Dider Meijer wist Laren door een velddoelpunt en een strafbal voor te komen. Tien minuten voor tijd onderschepte Dider een te slap uitgeslagen bal van de Laren verdediging en legde de bal met de punt tegendraads zuiver in de hoek, 2-2. Dus strafballen. Pinoké keeper Sander Kraan stopte direct de eerste strafbal. Pinoké miste niet en Sander weerhield Laren nog twee maal van scoren. En toen ontstond er spontane hoop van spelers die toch heel blij met en trots waren op de derde plaats. Kijk maar de onderste foto op de volgende bladzijde.

*tekst Rob Smelt.*





*Louis Swart sprint het doel uit bij zo'n verradelijke corner van den Bosch.*



*De ontleding na de strafballen tegen Laren. Keeper Sander Kraan stopte drie strafballen. Genoeg voor de bronzen medaille.*

We lieten u al vier Oranje jongens van Pinoké zien die tegelijkertijd in de nationale jeugdteams speelden. Maar we vonden ook twee opvallende foto's van twee meisjes die op verschillende tijdstippen in de nationale jeugdteams speelden. Helaas hebben we niet meer materiaal teruggevonden.



Myrte (zonder "h") Blekman in 1996.



Sara Tillart speelde in 2003 samen met clubgenoten Kitty van Male en Kiki Colot d'Escury in het Nederlands B.

## 11.7. Jeugdteams van Toen.

Naast de teams waarover u op voorgaande pagina's uitgebreide verhalen kon lezen zijn er natuurlijk veel meer jeugdteams die de nostalgische harten doen kloppen. Zij staan in dit hoofdstuk.

### 4 april 1969 Meisjes C van Pinoke wordt kampioen van Noord Holland.



Het meisjes-elftal van de AMHC Pinoké, dat kampioen werd van afd. II Noord-Holland, 2de categorie: V.l.n.r. staande Simone Vogel, Tonny Bosveld, coach dhr. B. Pool, Mariëlle Jouremu, Linda Bontekoe, Loes Lubach, Marjolein Gerritsen. Van l.n.r. zittend Marjolein Pool, Joke Bokslag, Saskia Aussen, Marijke Dam, Tanja Krank.

## 1969 Jongens C1.



Staan v.l.n.r.: ?, Maarten Brouwer, Jan Theo Weeda, Johan Bleeksma en Casper Kruisbrink. Gekniel v.l.n.r.: Marc Gerritse, Victor Levi, Eso Noordhoff, Erik Fransman en Kees Stutterheim.

## 1 mei 1970 Jongens A2 van Pinoké kampioen.





## 26 februari 1971 Jongens C kampioen.



Staan v.l.n.r.; Jip Vogel, Bart van Leeuwen, Erikjan Hinnen, Rob Bovenlander, en HIC invaller Wim Izerief.  
Gehurkt v.l.n.r.: Paul Groeneveld, Hans Roos, Maarten Veltman, Eric Jan de Vos, Jan Hein Allema en Taco Jurrema. Het team hierboven is hetzelfde als het team op de foto rechtsonder. Op de foto rechts hieronder staat ook coach Pieter van Oordt (in donkere jas).

## Pinoké heeft al twee juniorkampioenen



B-elftal



C-elftal

## 1976/1977 Meisjes E1.



*V.l.n.r Inez Klementsitch, Suzanne van Oosterom, ?, Liesbeth van Gent, Tamar ? en ? .*

## 1976/1977 Jongens E1.



*V.l.n.r.: Lysander Stemmerik, Michiel Jansen, Arjan Israel, Rogier Beerendonk, Krijn Breur, Martijn de Breet en Martijn van Westerloo.*

## 1976/1977.



Bovenste rij v.l.n.r.: Laila ?, ?, Marjolein van Doormalen, Marieke Wesselman, Judith Hazenberg en Nana van Ginhoven ?. Gekniel v.l.n.r.: Machteld Canon, Dorothe van Overbeek, Charlotte Groutars, Marijn Bosch en Jannieke Bosch.

## 1976/1977 Jongens C1.



Staan v.l.n.r.: Frans van der Lee, Frank ter Braak, Robert Jan Renaud, Vincent Groutars, Menno Gibson, Marcel Kossmann, Bart Mesman en Marjan Icke. Gekniel v.l.n.r.: Marc Beerendonk, Mark Wilmink, Lodi Prijs, Philip Tammes, Stef Jurrema en Arthur I. Liem.

## 1977 Jongens A1.



Staannd v.l.n.r.: Edwin Smelt, Hessel van Hoorn, Jan Hein Allema, Max de Bruin, Arnold Quanjer, Rene Bergh, Jan Groothuis en Edward Claessen.  
Gehurkt v.l.n.r.: Wim Kuipers, Taco Jurrema, Georges Bedier de Prairie, Martin Bennis, Edwin Dommershuyzen en ? . Zie ook bladzijde 74.



Rechtsboven zien we Annemieke van Gent. Twee plaatsen links van haar Dorothé van Overbeek en twee plaatsen links daarvan Christelene Leijdekkers. Zittend tweede van links Marina van Seventer, in de donkere trui Marjolein van der Weijden. Rechts van haar Paula de Wijs en helemaal rechts Joke Brouwer.

## Jongens C1 derde van Nederland in 2001.



*U zag hun verhaal al op bladzijde 282. Maar we laten deze bende graag nog even zien op een andere teamfoto. Boven, met gespreide armen, keeper Sander Kraan. De rij daarvoor v.l.n.r.: Michel Tailleur, Thomas Vader, Bas Kimmel en Samuel Prins. Daarvoor v.l.n.r.: trainer coach Bartel Berkhout, Fuad Kaiser, Sven Oomens, Willem Smelt en Benjamin Namane. Daarvoor v.l.n.r.: Louis Swart, Tim Kimmel, Stephan van Duuren, Dider Meijer en Daan Ditmar.*

## 2001 Meisjes B1 tweede van Nederland.



*Ook hun verhaal kon u al lezen (bladzijde 279). Op deze foto van Ron van Hoof ziet u staand v.l.n.r.: Karlijn Jansen, Myrthe van Zwieten, Carola Stenvers, Sylvia van Elmpt, Michelle Hemminga, Eveline van Daal, Filippa van Raalte, Nienke Erkelens, Mara Sandberg, Tamar Meijer, Gitta van Willigenburg. Gekniel: Kyra May van Hoof en Daphne van Dijk.*

## 2003 Jongens D1 wordt derde van Nederland.



*Staannd v.l.n.r.: Andrew Charnley (assistent coach), Leon Hemminga, Nathan van Raaij, Wouter Cox, Philip Veenstra, Michiel ten Hoopen, Olmer Meijer (coach), Rik van der Sloot, Ronald Wijs en Hendrik Schulte Fishedick.*

*Zittend v.l.n.r.: Ruben Schneider, Jorick Smit, Adriaan Poliacu Prosé, Peter van Burk, Joep van Motman, Menne van Willigenburg, Himma Pellikaan en Casper Phijffer. Teambegeleider was Juun van Burk.*



## 1998 Jongens D1.



V.l.n.r.: David Six, voorovergebogen Dider Meijer, Michael Tailleur, Maurits van der Does, Pieter Bas den Burger, Willem Smelt, Boaz l'Ecluse, Youri Vromen, Jeffrey Kelly, Sven Oomens, Roel van Lohuyze, Sander Kraan en Benjamin Namane. Om te zien hoe ze er tegenwoordig uit zien, moet u kijken op bladzijde 117.

## 1999 Meisjes F4.



Achterste rij v.l.n.r.: teambegeleider Dirk van Loo, coach Filippa van Raalte, Maud Rothe en Leontien van Loo. Zittend v.l.n.r.: Emma Slot, Belle van Heerikhuizen en Emma Mulder. Liggend: Janneke van den Bos.

## 2000/2001 Jongens 8E1.



V.l.n.r.: Mitchel Bovenlander, Rogier Janssen, Menne van Willigenburg, Wouter Cox, Peter van Burk, Hima Pellikaan, Casper Phijffer, Rik van der Sloot. Op de grond keeper Joep Motman en coach Juun van Burk. Op de foto ontbreekt Hendrik Schulte Fishedick.

## 2001 Meisjes 6E1.



V.l.n.r. Aimee Ferouge, Alexandra de Bruin, Jade Stam, coach Laura Obdeijn, Bodine Kellerman, coach Karlijn Jansen, Maxime Hoopman, Aurora Haumahu, Florentien Veenstra en liggend keeper Lara Prins.



## 2000/2001 Meisjes 6E8.



Achterste rij v.l.n.r.: Carolien van der Borden, Solka van Meer, Laurien van Daamen, Jet Klunder, Laura van der Kleij en Carlijn Hylkema. Voorste rij v.l.n.r.: coach Evelien van Daal, Koby Verhoogt, Sanne de Vetten en Laura van Bentum.

## 2000/2001 Meisjes 6E4.



Achteraan de ouders v.l.n.r.: Ellen Voorma, Saskia van Drunen en Luuk Verbraak.

De speelsters v.l.n.r.: Jet Klunder, Dana Voorma, Anouk Verbraak, Lina van Drunen (de voorste), Kim van der Sloot en Teska Drost.

## 2001 Meisjes 6E3 tijdens de Champions Trophy.



Achterste rij v.l.n.r.: Janneke van den Bos, Laura van Bentum, Carolien van der Borden, Oranje keepster **Clarinda Sinnige**, Sanne de Vetten, Solka van Meer, Laura van der Kleij en Chris de Vetten. Geknield v.l.n.r.: Laurien Daamen, Jet Klunder, Koby Verhoogt, Carlijn Hylkema en haar broertje Rendel Hylkema.

## 2002/2003 Jongens 8E1.



In 2003 ontving jongens 8E1 uit handen van Ruud Verhagen (links op de foto) van de KNHB ook een speciale bondsprijs. Op de beker stond de inscriptie: "Een goed 8E1 is een inspiratie voor de toekomst". Bovenstaand het trotse team met begeleiders. De spelers zijn: Fulco Kruisbrink, Rochus Offerman, Joost Bruin, Abel Schneider, George van Raaij, Alexander Nieuwenhuijsen, Bas Bovenlander, Lex Hersee, Dominique Mulders en Niels Verbraak. Trainer Max Koops, coach Pieter Offerman en teambegeleider Kempe Kruisbrink.

## 2003/2004 Meisjes D1.



Staan v.l.n.r.: Emma Mulder, Belle van Heerikhuizen, Karlijn van Wagenberg, Anna Peret, Jet Klunder, Puck van Gasselt en trainer/coach Carola Stenvers. Gekniel v.l.n.r.: Lina van Drunen, Liora Rodill, Olga Blomberg, Solka van Meer, Dana Voorma, Mirjam Stuy en Janneke van den Bos. Liggend: keepster Kim van der Sloot.

## 2004/2005 Meisjes 6E2.



V.l.n.r.: Wiesje van Overbeek, Afra Rijkhoff, Sabine Bos, Femke Phijffer, Martha Kuipers, Elean Meijer, Noortje Kerstens, Julia Evers, coach Lisanne van den Bos en coach Rosa Luirink.

## 11.8. De mixed toernooien op Groningen.

In de zeventiger jaren waren de mixed jeugd-toernooien op met name Groningen een vaste pleisterplaats voor Pinoké teams. Omdat daar elk jaar teamfoto's werden gemaakt, stellen die beelden ons nu in staat om het modebeeld qua kapsel nog eens de revue te laten passe-

ren. We weten niet van elke foto in welk jaar hij is gemaakt maar van onderstaande foto weten we zeker dat hij werd gemaakt op 11 of 12 april 1974.

Met de junioren gingen vaak jonge senioren mee om een oogje in het zeil te houden.



*V.l.n.r.: keeper Folkert Allema, Loes Lubach, Ronald Meijer, Esso Noordhoff, Marlieke Oltmans, Rolf Haak, Sylvia Oltmans, Roelant Oltmans, Mariëlle Jurrema, Mark Gerritse, Mieke Greebe, Casper Kruisbrink, Els Tau en Cees Philips.*



*De foto uit vermoedelijk 1975. V.l.n.r.: Ietje Ree, Saskia Aussen, Esso Noordhoff, Maarten Brouwer, Linda Pool, begeleider Jaap van Willigenburg, voor hem Erikjan Hinnen, Rob Bovenlander, Fransrijn Jurrema, Els Tau, Mieke Greebe en Cees Philips.*



We schatten dat dit ongeveer 1977 was. Staand v.l.n.r.: Jan Hein Allema, Sylvia Oltmans, Edwin Smelt, Edwin Dommershuyzen, Hubert Oostenbroek en Paul Groeneveld.  
Zittend v.l.n.r.: Marijke ?, Taco Jurrema, Harmke Stuit, Ellen van der Zwet, Nelitta Dames en Sylvia Kremer.



Vermoedelijk 1981 en vermoedelijk Eindhoven.  
Staand v.l.n.r.: Reginald Groutars, met op zijn rug Steven Wijsman, Marieke ?, Marlieke Oltmans, Janicka Bos, Wouter Iwema Bakker en Roebie van Straalen. Zittend v.l.n.r.: keepster Judith van Tijn, Jens de Waard, Jessica van Tijn, Judith Hazenberg en Marina van Seventer. Liggend: Stef Jurrema.



Het jaar zal rond 1981 zijn. Staand tegen de muur v.l.n.r.: ?, ?, Marc Beerendonk, Ole Pijnacker en Jan Matthijs Heinemeijer.  
Zittend v.l.n.r.: ?, Henri van de Kar, Charlotte Groutars, Ido Stuit, ?, keeper Reginald Groutars en begeleider Bonno Mijnlief.

## 11.9. A/B Gala.



Op 18 december 2004 vond het jaarlijkse A/B gala plaats in het clubhuis van Pinoké. We fotografeerden alle aanwezige teams bij het diner. De foto's zijn zo bijzonder dat ze een mooi plaatsje in het lustrumboek verdienen. Nu eens geen Teams van Toen maar de Teams van de Toekomst.



*Staan v.l.n.r.: Xanthe Brands, Carlien Pels, trainer/coach Maarten Stenvers, Nicole Vergroesen en Kitty van Male. Zittend v.l.n.r.: Jessica van Aken, Nora Boeke, Hanneke van der Heyde, Iliana Stilijanov, Agnes Thieme en Pomme van der Meulen. Niet op de foto: Susanne Bauduin, Floortje Waaijer, Kiki Collot d' Escury en Sara Tillart.*



*Staan v.l.n.r.: Anne Bos(c), Jayo Pietrzak, Maurice van Susante (trainer/coach), Jolien van Male en Eline Dirkzwager. Zittend v.l.n.r.: Pauline Ritsma, Elisabeth van Zuylen, Laura Vorstermans, Rubie van Crevel, Marthe Barends en Lio Dijkman.  
Niet op de foto: Hella Hekkelman, Britt Schuurs, Hannah Swaan en Eva van Woerkom.*



*Staan v.l.n.r.: Janneke van Scherpenzeel, Floor Waterreus en Eveline van Daal.  
Zittend v.l.n.r.: Robine Padberg, Anjo van Driel en Davide Wijnschenk.  
Op de foto ontbreken: Anniek Brugman, Zora Bulthuis, Romy Lange, Gysele Saint-Obin, Barbara van Schaik, Machteld Schoonenberg, Tessa van Voorthuizen en Anne Vos.*



*Meisjes A4 voor één keer op de foto als meisjes A1. Staand v.l.n.r.: Suzan Schuitemaker, Rosa Helsloot, Emmy Horsch, Roxanne Wilders, Suzanne van Veen, Sanne Koot en Roos IJsendijk. Zittend v.l.n.r.: Alexandra Dubios, Lisa Wolters, Denise Horsch, Michelle Hemminga (trainster) en Roos Jonkmans. Op de foto ontbreken: Yaiza Dronkers en Marijn Freud.*



*Staand v.l.n.r.: Louis Swart, Michael Tailleur, Samuel Prins en David Selier. Onder v.l.n.r.: Joost van Mechelen, Willem Smelt, Ravi Cohen, Jaap van den Broek en Benjamin Namane. Op de foto ontbreken: Arend van Ewijk, Tim Kimmel, Derek Kleiman, Sander Kraan, Dider Meijer en Nils Pennekamp.*





*Staan v.l.n.r.: Daan Budde, Niels de Haas, Reinier Schneider, Pieter-Paul (Puck) Vergroesen en trainer Rolf Sanders. Zittend v.l.n.r.: Daan van Dam, Frederik van der Does, Stephan van Duuren en Guidi Weijel. Op de foto ontbreken: Steven de Bruin, Guy Collot d'Escury, Steven Oosterhuis, Bas Vader en Renco van Willigenburg.*



*Staan v.l.n.r.: Rien de Bruijn, Bart Budde en trainer Rolf Sanders. Helemaal rechts zijn tweelingbroer Bart, die liever niet op de foto wilde. Zittend: mental coach Niels de Haas (A2). Op de foto ontbreken: Koene van Aalst, Bas Braaksma, Christian Byers, Midas Cox, Paul Grijsenhout, Gilles de Hollander, Willem Immink, Pascal Land, Sebastiaan Niçaise, David Rodill, Martijn Toben en Thomas de Waal.*



De foto van jongens A4. Staand v.l.n.r.: Joeri Spruijt (JB2), Arnout Zaal (JB2), Lorenzo Mandias (JB3), Mees Peijnenburg (JB3), Job Kuizenga (JB3), Konstant Obdeijn (JA4) en Christiaan vd Zanden (JA4). Zittend v.l.n.r.: Daan Thijs (JB2), Maurits Metman (JB3), Sebastiaan van Zuylen (coach), Filippa van Raalte (trainer) en Jeroen ten Hoopen (JB2).  
Op de foto ontbreken van A4: Luitzen Boot, Jonathan Elbers, Glenn Groenewegen, Sydney van der Hoek, Job Maarleveld, Elliot Mock, Guy Pathak, Adrien Perret, Stijn Schep, Jan Willem Stal en Emiel Tan.



Staand v.l.n.r.: Sacha van Duren, Eva Wiggelendam, Judith Stuij, Nina Lodder, Ellen Hell, Lidwien Zaal, Dominique van der Meulen Kunée (trainer/coach) en Jigal Agsteribbe (trainer/coach). Zittend v.l.n.r.: Isabelle Starren, Frederique Schulte Fishedick, Sanne Wouters, Tessa Turner, Belle van Bree, Isabelle Vergroesen, Inge Verbraak en Aurora Haumahu.



*Staand v.l.n.r.: Claire Eskandari, Rosanne Solleveld, Dido Voorma, Cecilia Sellmijer en Emma Bennis. Zittend v.l.n.r.: Jella Ovaa, Hannah Jansen, Dorien Lebon, Aafke Douwes en Lisanne van den Bos. Op de foto ontbreken: Sara van Dijk, Laura Dreissen en Barbara Wolff.*



*Staand v.l.n.r.: Josephine Sillevs Smitt, Merle Eggink, Rosa Luirink, Veerle Rigter, Tettje Halbertsma, en trainer Michelle Hemminga. Zittend v.n.l.r.: Katinka Ladee, Sidney Skene, Roos Lambalk, Alethya Galindo Ordonez, Merel van Gelder en Marit de Vries. Op de foto ontbreken: Barbara Favier, Maxe van Heeswijk en Hester van der Schoot.*



*V.l.n.r.: Luna Cozijn, Chaja Proost en Maria Viegers. Op de foto ontbreken: Jonne Bakker, Dominique Dubois, Cyr Everaerts, Anne Everhard, Michelle Evers, Liza Henkes, Anja Lutz, Robin van de Maat, Tessel Peereboom, Giulia Pichel, Robin de Vries en Sophie Wakker.*



*Staan v.l.n.r.: Mathijs van Weerd (trainer), Benno Vink, Bart van Aken, Timo van Balen en Jules Swart. Zittend van v.l.n.r.: Koen Phijffer, Philip Korevaar, Daan van den Driest, Thomas van der Heijden en Koen van Wagenberg. Op de foto ontbreken: Tim van der Swaan, Desmond Watchman, Bart Sandberg, Bob van Hoek, Wilmer van Dijk en trainer Olmer Meijer.*



*Staannd v.l.n.r.: Arnout Zaal, Sebastiaan van Zuylen (coach) en Joeri Spruijt. Zittend v.l.n.r.: Jeroen ten Hoopen en Daan Thijs. Op de foto ontbreken: Boudewijn van Aalst, Max de Bussy, Daniël van Drunen, Martijn van Facee-Schaeffer, Timo Fiorito, Lodewijk Helmer, Laurence Janssen, Karsten Koot, Mart Ruijs, Cees Schaap, Pieter Smorenberg en Marcel Toorop.*



*Jongens B3. Staand v.l.n.r.: Joeri Spruijt (JB2), Arnout Zaal (JB2), Lorenzo Mandias (JB3), Mees Peijnenburg (JB3), Job Kuizenga (JB3), Konstant Obdeijn (JA4) en Christiaan vd Zanden (JA4). Zittend v.l.n.r.: Daan Thijs (JB2), Maurits Metman (JB3), Sebastiaan van Zuylen (coach van B2), Filippa van Raalte (trainer) en Jeroen ten Hoopen (JB2). Op de foto ontbreken van B3: Raoul Böhne, Lennart den Exter, Pim Kerstens, Dirk Klumper, Max Linsen, Tom Meijer, Leander Peters, Ties Slobbe, Joost Toben, Giel Vos en Joeri de Vries.*



### De Feestcommissie

*Staannd v.l.n.r.: Daan Budde, Samuel Prins, Martijn Schneider, Thomas Schneider en Reinier Schneider. Zittend v.l.n.r.: Nora Boeke, Sanne Wouters, Hanneke van der Heyde, Robine Padburg, Tettje Halbertsma en Isabelle Starren.*

*Op de foto ontbreken: Susanne Bauduin, Bart Sandberg en Dider Meijer.*

## 11.10. D- en C- kampen.



*Wie kan dat nou zeggen? Dat hij op een slaappartijtje in het clubhuis van Pinoké is geweest.*

De Pinoké jeugdafdeling kent al meer dan 10 jaar het fenomeen van de jeugdkampen van de D en C jeugd. Onder begeleiding van een staf die bestaat uit oudere jeugdleden en jongere senioren brengen genoemde leeftijdscategorieën en weekend op en rond het terrein van Pinoké door. Er wordt overnacht in het clubhuis en naast hockey worden er tal van andere activiteiten ondernomen. Zo wordt ook een gedeelte van de nacht in het donkere bos doorgebracht. We tonen u wat beelden van het D-kamp in 2003. De meeste foto's zijn van Puck Vergroesen.



*Het hele soeapie op de heuvel. Je ziet deelnemers nog jaren lopen in de speciaal gemaakt T-shirts.*



*Een staflid is geen moeite te groot om de sfeer er in te brengen. Hier laat Maarten Stenvers zien hoe zijn drijfvermogen opgevijseld kan worden.*



*U mag raden welke kleur de T-shirt's deze keer hadden.*



De staf van het D-kamp bestond in 2003 uit:

Hester Meijer, Filippa van Raalte, Carola Stenvers, Maurits van der Does, Olmer Meijer, Dominique Rietdijk, Jigal Agsteribbe, Maarten Stenvers, Christiaan Visser, Marlieke Oltmans, Andrew Charnley, Koen Frankhuizen, Michel Hermanides, Jotte Mulder, Matthijs van Weerd, Pelle Wiggelendam, Teun Bakker, Mara Sandberg, Kiki Turner, Thomas Schneider, Eveliene van Daal, Puck Vergroessen, Stefan van Duuren, Dider Meijer, Samuel Prins, Susanne Bauduin, Alexandra Wijs, Carina Vergroesen, Max Koops en Hanneke van Motman.

## 11.11. Pinoké, de zaterdag voor Pasen 2004.

Wat maakt Pinoké nou zo bijzonder? Kijk maar eens naar onderstaande foto.



Op de zaterdag voor Pasen is er nooit training. Zeker niet 's ochtends om 09.00 uur. Op alle andere zaterdagen staat veld 16 vol met zo'n 200 ukkies; de mierenhoop van Max (Koops). Dus als je op de zaterdag voor Pasen toch komt ben je een beetje dom. Maar al jarenlang komt erelid Max toch gewoon voor alle zekerheid. Er zijn er altijd wel een paar die vergeten zijn dat er geen training is. En die laat je niet in de kou staan. Max zal dat zeker niet doen. Dus geeft hij op die dag met dezelfde passie als altijd, gewoon training aan zes

hummeltjes. Bij het clubhuis zitten wat ouders glimlachend koffie te drinken. "Ja, we wisten wel dat er geen training was. Maar Max laat ze nooit in de steek en vorig jaar was het ook heel gezellig". Zo'n man gun je een zoon in het Nederlands elftal, dacht ik bij mezelf. En kort na kerstmis 2004 kwam de melding: Jeroen Koops en teamgenoot Benjamin van Kessel zijn geselecteerd voor een oefentrip van het Nederlands elftal naar China in januari 2005.

Er gebeurt zo veel moois onopgemerkt op Pinoké. Daar mogen de vaste mopperaars best eens wat meer oog voor hebben.

Bij een club met ruim 900 jeugdleden blijft een grootheid als Max op de kleintjes letten. Max Koops schreef het Pinojop jeugdplan en blijft het in de praktijk ook nog steeds uitvoeren.



AMSTERDAM SPORTSTAD HOCKEY

# In het Bos worden de files voor lief genomen

Amsterdam wil graag Capital of Sports zijn. Onlangs presenteerde Hester Maij, de Amsterdamse wethouder voor Sport, de nieuwe Topsportnota. Daarin staan veertien takken van sport in de hoofdstad centraal. Het Pinojop neemt die veertien kernsporten onder de loep. Vandaag: hockey.

ROBERT JAN FRIEIS  
10 mei 2003

**M**ET DEN WETSCHEIN staat het voor de hand dat er een succes van wordt gemaakt. Maar langere tijd hebben de jeugdleden van het Pinojop een ander beeld van de clubhuis. Het is er niet zo druk als bij de andere clubs. Het is er niet zo druk als bij de andere clubs. Het is er niet zo druk als bij de andere clubs.

Pinoké-trainer Max Koops met zijn pupillen.

Agis Amsterdam

*We sluiten af met een bericht uit het Parool van 10 mei 2003. Vooral de foto is illustratief. Max met zijn kindershare om hem heen.*